

Er was eens ne leider die met school ging studeren in het buitenland voor een paar dagen. Maar natuurlijk vond de school er niet beter op of dit te plannen op de startdag van de beste chiro van het land. Dus moest deze leider di dag missen. Gelukkig was er ne vervanger die niet wilde gaan studeren maar liever leiding kwam geven. Na het super spannende moment waarop jullie de leiding mochten kiezen en jullie kozen voor de beste chiroleiders van de wereld. Na veel getreuzel vertrokken we naar het bosspel waar we begonnen aan de spelletjes hier werden de groepen verdeeld maar sommige vroegen zich af hoe nadat ze al 10 min per groep stonden en de ene groep een fluorescerend vestje aan had. (iedereen kan wel ne keer iets doms zeggen e) En voor we het wisten was het plots tijd om terug te keren en iets te gaan drinken. En terug te gaan naar mama en papa zodat er niet meer geweend hoeft te worden. Dan moeste de leiding wel nog opkuisen van jullie vuile voeten, en verslag uitbrengen aan de internationale pers  
Groejes xxx

Op een frisse winderige oktober namiddag had de leiding een super idee voor een spel een ACHTERVOLGINGSTOCHT wat iedereen wel kende maar om vriendelijk te zijn legden we het nog eens uit na deze uitermate duidelijke uiteenzetting was er slechts nog maar 1 knallende vraag bij de leden  
WAT IS EEN KRUISPUNT???????

Verbaast met deze vreemde vraag legden we de leden uit wat dit fenomeen wel is en achteraf was iedereen zeer blij met de nieuw verworven kennis en vertrok de eerste groep vast beraden naar de post waar ze moesten passeren maar ik zal moeten afronden want mijn blad is bijna vol GREETZZZZZZZZZZZZZZZZ

Zo dit was het verslag wie het heeft kunnen ontcijferen proficiat wie het niet kon lezen koop een bril of kijk naar de tekst op de site (wie zoekt die vindt)  
groetjes jullie leiding